



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΝΕΑΝΙΚΑ

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί, έχοντας μεγαλύτερη αξία από τα μετάλλια και τη λαμπρή δημοσιότητα που έχουν συνήθως οι πρωτιές, είναι ο αγώνας προετοιμασίας των παιδιών και η σκληρή δουλειά όλου του προηγούμενου διαστήματος, όχι, μόνο, αυτών που συμμετείχαν και ξεχώρισαν στους αγώνες, αλλά όλων, ανεξαιρέτως, όσα συμμετείχαν, πράγματι σ' αυτή τη σκληρή δουλειά και για την οποία θα βραβευτούν από τη Διοίκηση του Ομίλου.

Τη σκληρή δουλειά που δεν εξαντλείται στην τεχνική, την τακτική ή τη στρατηγική του παιχνιδιού, αλλά περιγράφεται με την προσπάθεια συγκρότησης ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ώριμου χαρακτήρα. Προσωπικότητας όχι, μόνο, τυπικά, αλλά και ουσιαστικά κορυφαίου πνευματικού ανθρώπου. Χαρακτήρα με γερές βάσεις, στέρεα θεμέλια, σταθερό σκελετό. Χαρακτήρα και προσωπικότητα, δηλαδή, σωστή και ισχυρή, ο οποία δε θα άγεται και θα φέρεται από τους άλλους στα εύκολα και στα ταπεινά, αλλά θα επιδιώκει, θα πολεμά και θα επιτυγχάνει τους πιο υψηλούς στόχους που της αρμόζουν. Και αυτό το επιτυγχάνουν τα παιδιά με τη συστηματική προσπάθεια ανακαλύψεως των ελαττωμάτων τους και καταπολεμήσεώς τους. Μαθαίνουν, με άλλα λόγια, να κάνουν αυτοκριτική, όπως ακριβώς και με τις παρτίδες τους - όπου προσπαθούν να ανακαλύψουν τα σφάλματα και τα ελαττώματά τους στο παίξιμο, και, καταπολεμώντας τα, να μην τα επαναλαμβάνουν - και, από εκεί και πέρα, να μη σταματούν ποτέ την προσπάθεια βελτιώσεώς τους, με στόχο να κατορθώσουν να μοιάσουν κι' αυτά με το παιχνίδι που διάλεξαν να ασχολούνται και το οποίο είναι, πράγματι, το κορυφαίο πνευματικό άθλημα.



Έτσι, στη Σκακιστική Ακαδημία μας δεν τρέφουμε τη βαναυσότητα ή την αλαζονεία του ισχυρού ούτε καλλιεργούμε το μίσος, τον ετσιθελισμό ή το καταστροφικό μένος των νέων ούτε, γενικά, τη λογική της δύναμης εναντίον των αδυνάτων, εναντίον του ατομικού ή συλλογικού, του ηθικού, νομικού και διεθνούς δικαίου, την οποία βλέπουμε να εφαρμόζεται μέσα και έξω, στην ευρύτερη περιοχή μας. Αντίθετα καλλιεργούμε την αγάπη προς το συνάνθρωπό μας, το σεβασμό προς τους νόμους και την παράδοση, την πίστη, μέχρις αυταπάρνησης, σε υψηλού περιεχομένου ιδέες, όπως της πατρίδας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας.

Βέβαια, υπάρχουν και παιδιά τα οποία, είτε επηρεασμένα από τη διαφθορά των μεγάλων είτε παροτρυνόμενα από τη λυκοφιλία πολλών πολιτικών που, για μικροπολιτικές σκοπιμότητες, τα μαθαίνουν ότι έχουν μόνο δικαιώματα και όχι υποχρεώσεις, είτε

καθοδηγούμενα από τους «ινστρούχτορες» της νέας εποχής, (βλ. Μ.Μ.Ε. και μερικούς «καθηγητάδες»), είτε αποπροσανατολιζόμενα, ένεκα της, λόγω φόβου να ορθώσουν το ανάστημά τους, αλαλίας των «πνευματικών» ταγών, (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων), είτε, τέλος, βρίσκοντας χώρο, λόγω της άγνοιας ή της αδυναμίας ή, καμιά φορά, και της αδιαφορίας των γονέων, αδυνατούν να ενστερνιστούν το παραπάνω πνεύμα του αληθινού αγώνα, με αποτέλεσμα να μην αρχίζουν, καν, ή να εγκαταλείπουν, υπό τις ευλογίες των γονέων τους, την επίπονη, αλλά δημιουργική προσπάθεια. Πρόκειται δυστυχώς, για τη χορεία εκείνων των παιδιών από την οποία, είναι πολύ πιθανόν (κατ' άλλους βέβαιο), ότι θα προκύψουν οι αυριανοί εκτελεστές της μιας ή της άλλης πλευράς, ή οι αυριανοί νεοσύλλεκτοι οι οποίοι με την πρώτη δυσκολία θα λιποτακτήσουν ή, το τραγικότερο, θα καταστούν αυτόχειρες, ή, ακόμα, οι μελλοντικοί υπηρέτες της διαφθοράς ή οι μόνιμοι τρόφιμοι των σωφρονιστικών ιδρυμάτων, αδυνατώντας να πραγματοποιήσουν ή να ζήσουν με ευπρέπεια τα παιδικά τους όνειρα ή «νομιμοποιώντας», χωρίς να το θέλουν, με τη συμπεριφορά τους, τους δημίους αυτών των τρυφερών ονείρων!

Όμως, εμείς έχουμε ελπίδα, ακόμα και γι' αυτά, τα τελευταία παιδιά, γιατί υπάρχουν τα άλλα, τα πρώτα που, σαν φάροι, μπορούν να τα οδηγήσουν στο ασφαλές καταφύγιο της προσπάθειας και του πραγματικού ΑΓΩΝΑ, αγώνα που δεν ξέρει, μόνο, να παίρνει, αλλά, πάνω και πριν απ' όλα, να προσφέρει, να δημιουργεί, να αγαπά!!

Δε με νοιάζει τί είσαι εσύ· μου φτάνει εγώ να υψιπετώ!

Θά 'ρθει η στιγμή να πετάξουμε μαζί!!

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟ 2011

Ιωάννης Παναγάκος

Πρόεδρος Α.Π.Ο. ΑΙΓΛΗ ΠΑΠΑΓΟΥ

